

Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verder op zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.

Orgelspel: Lied 531: 1, 2 en 3 - *Jezus die langs het water liep*

1. Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zomaar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept u en mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven.
2. Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam: 'k Wil in uw woning wezen voor nu en voor nadeze', Hij komt misschien vandaag voorbij en neemt ook jou terzij of mij en vraagt ons, Hem te geven de rijkdom van ons leven.
3. Christus die door de wereld gaat verheft zijn stem niet op de straat, Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Gebeden

Afkondiging van de collectes door een diaken
De collectes worden bij de uitgang gehouden

Muziekfilmpje: Nederland zingt - *Ik bouw op u*

Zegen met gesproken amen

Na de dienst is er orgelspel

4



**Protestantse
Kerk**

**Liturgie
Zondag 7 februari 2021
9.30 uur**

*Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst*

Thema: 'Roeping'
Marcus 1: 14-20



*Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega
en IJlst*

*Ds. Jaap Miedema uit Leeuwarden
Organist: Eelke Zijlstra uit IJlst*

N.a.v. de aangescherpte Corona adviesregels door het kabinet heeft het kerkbestuur besloten dat er voorlopig geen samenzang tijdens de kerkdiensten zal zijn. Het aantal mensen is beperkt tot max. 30.

De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden vanmorgen gespeeld door organist Eelke Zijlstra uit IJlst. Er zijn vanmorgen ook een paar muziekfilmpjes.

Voor de dienst is er orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Moment voor stil gebed

Orgelspel: Psalm 103: 1 en 3 - *Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren*

1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.
3. Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw is in tijd en eeuwigheid

Allen: En die het werk van zijn handen niet loslaat

V: Genade en vrede voor u

Allen: Van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen

Drempelgebed

Orgelspel: Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5 - *In de veelheid van geluiden*

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Gebed om ontferming/ Kyriegebed

Muziekfilmpje: Loflied Lied 117d - *Laudate omnes gentes*

Gebed bij de opening van de Schriften

Bijbellezing: Marcus 1: 14-20

Nadat Johannes (de Doper) gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.'